



Maatjes gezocht voor vluchtelinggezinnen die in Zeist zijn komen wonen.

Regelmatig leest u in deze krant iets over de toestroom van asielzoekers binnen onze gemeente in kamp Zeist in Soesterberg en de (vrijwillige) hulp die daar al wordt gegeven. Als zij een verblijfsvergunning krijgen worden ze na een aantal maanden geplaatst in een gemeente, vaak elders in Nederland. Op die manier krijgen er vanuit andere AZC's in Nederland vluchtelingen met een verblijfsvergunning een huis in Zeist. Veelal in het Centrum, Zeist-West of -Noord.

In 2014 kwamen er 50 nieuwe vluchtelingen in Zeist wonen. In 2015 waren dat er 100. En in 2016 is de bedoeling dat er 150 nieuwe vluchtelingen binnen Zeist een huis krijgen.

Het gaat om gezinnen of jongeren met een verblijfsvergunning en die hier net 3 of 9 maanden wonen. Zij moeten dus in Zeist hun leven weer zien op bouwen.

Voor die gezinnen in Zeist, zoekt het maatjesproject 'Samen Oplopen' dringend vrijwilligers.

Deze mensen worden onze medeburgers. We hebben er in Zeist allemaal belang bij dat zij goed integreren. Zij hebben daarvoor de hulp van medeburgers hard nodig.

Probeer je eens voor te stellen dat je na een lange vlucht voor oorlog, bommen en angst, terecht komt in een land waar je de taal en ook het schrift nog moet leren en niemand kent behalve een handje vol mede-Nederlanders die ook gevlucht zijn. Hoe fijn is het dan als iemand uit dat land bij jou op de bank komt zitten en vriendelijk belangstelling in jouw leven heeft en met je mee wil bewegen om jou te helpen het nieuwe land te snappen. Zonder dat ze vinden dat je meteen je gehechtheid aan Hollandse gewoonten moet verloochenen.

Binnen Samen Oplopen hebben we vanaf januari 2016 12 nieuwe jonge Syriërs en gezinnen doorverwezen gekregen, waarvan we er 9 een maatje hebben kunnen geven. En vluchtelingenwerk heeft er nog veel meer op stapel staan, als er nieuwe vrijwilligers zijn!



Volgens mij moeten er best Zeistenaren zijn die het leuk vinden deze vriendelijke gevluchte mensen te helpen een plekje in onze maatschappij te vinden, zegt Linda Otterman, coördinator van Samen Oplopen. De behoefte van deze gezinnen is niet ingewikkeld, maar wel groot. De gezinnen zijn nog best geïsoleerd. Ze drinken dolgraag een kopje koffie of thee en wisselen uit hoe hun land in elkaar zat en hoe wij denken en doen in Nederland. Ze oefenen graag Nederlands, maar ook samen koken of eten, samen met de kinderen spelen of naar buiten gaan, is leuk om te doen. Alle papierwerk regelt Vluchtelingenwerk de eerste 2 jaar. Dus dat hoeft niet.

‘Het liefst zou ik het allemaal zelf doen’, zegt Linda, ‘want is het is echt leuk, verrijkend en zo dankbaar om te doen. Maar ja, daar heb ik de tijd niet voor’. Als er meerdere burgers zijn die elke week, of om de week, even langs willen gaan bij deze mensen, zijn we al een heel eind. Gewoon contact hebben met een Nederlander is al heel fijn voor ze. Uitwisselen hoe je het leven leeft. Boeiend is dat. Het plaatst je eigen manier van leven in een ander perspectief.

De meeste gezinnen komen uit Syrië, maar sommigen ook uit Eritrea.

We werken daarin goed samen met vluchtelingenwerk, stichting Tolerance (vluchtelingen voor vluchtelingen), de vrijwilligerscentrale en vele andere partners in Zeist.

Ook Vluchtelingenwerk zelf zoekt vrijwilligers op kantoor. Zij zijn zoek zijn naar vrijwilligers die als maatschappelijk begeleider aan de slag willen.

Wie o wie wil een vluchtelinggezin wekelijks of om de week wat aandacht geven?

Je wordt goed begeleid vanuit Samen Oplopen. Op maat, door middel van persoonlijk contact, vrijwilligersavonden of een training.

Bel of mail een van de 3 coördinatoren: Linda Otterman : 06-1136075, lindaotterman@samens-oplopen.nl,

www.samens-oplopen.nl

Of: vrijwilligerswerk bij vluchtelingenwerk: Bel of mail coördinator Lisa Vermeulen: 030-6971906, lvermeulen@vwmn.nl

